

Nyt fra bestyrelsen

Basar: HCR holder basar både i Bethlemskirken og i Karlslunde Strandkirke. Kom og støt vores humanitære arbejde. Køb donerede gaver og russisk folkløse.

Basar i **Bethlemskirken d.18. marts** efter gudstjenesten, som begynder kl.10. Du er også velkommen til at komme direkte til basaren ca. kl.12-13.

Basar i **Karlslunde Strandkirke**, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde, **d.27. maj** efter gudstjenesten som begynder kl.10.30

HumanCare Russia Basar 18. marts og 27. maj



Donationer: Vi takker for alle donationer, som er med til at holde arbejdet i Moskva i gang. Hvis dine donationer til HCR skal være fradragsberettigede (op til 15.900 kr. i 2018), skal de betales via Dansk Missionsråd eller Lærernes Missions Forening bedes venligst mærkes "HCR". Oplys også venligst navn og cpr.nr.

Dansk Missionsråd:	reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354
Lærernes Missions Forening:	reg.nr. 8418 kontonr. 892 0001336
Skriv Dit Navn + " HumanCare Russia"	(HCR har CVR nummer 33428685)
Ellers direkte på HCR's konto i Oikos:	reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

Kontingentet: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. Vi siger tak for at modtage det inden d.1. april. Kontingenterne betyder, at vi kan blive ved med at eksistere som organisation. Indbetales på HCR's konto i Oikos: reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191

Connie Meyer er i Danmark d.22/4 til d.10/5. Møder:

D.24/4 kl.19: Dansk Russisk Forening i Odense

D.4-7/5 Løgumkloster Refugium: "Russiske Dage"

D.7/5 kl.19: SMF, Sundhedspersonalets Missionsfællesskab, Brande

D.9/5 kl.14: Glostrup Kirke

Radioudsendelse om HCR: d.24/5 kl.21.30 & d.30/5 kl.14.15 i **Københavns Nærradio** på 90,4 MHz og 89,6 MHz eller netradio & podcast <http://www.knr.dk>.

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.:26186711



Forår 2018

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

Bestyrelsen håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år.

Et vigtigt punkt på forårets program er **Generalforsamling lørdag d.21. april kl.14**. Overvej, om du kunne tænke dig at gøre en aktiv indsats for arbejdet. Stil op til bestyrelsen! Vi skal have 1 til 2 medlemmer mere valgt ind i bestyrelsen. Der er også mulighed for at danne støttegrupper, der samler ind og arrangerer foredrag og basarer. En indkaldelse hertil sendes sammen med dette nyhedsbrev. Tak for enhver hjælp til arbejdet.

Bestyrelsen ønsker alle et smukt forår og en velsignet påske!

Connie Meyers Forårshilsen 2018

"Spacibo (tak)", sagde børnene, og forældrene tilføjede "Hils i Danmark og sig tak for gaverne". Vores børn og deres familier har været utrolig glade for julegaverne fra HCR's venner, og jeg tilslutter mig alle de varme "Tak for gaven" og videregiver de ledsagende knus til alle jer, der gjorde gaveregningen mulig.



Og så har vi ellers fået børn i årets første måneder.

Vi havde en dejlig jul, først med midnatsgudstjeneste og næste dag kl.10. Der var ikke mange af børnefamilierne, da det var meget koldt.

Elisabeths søn nr. to, Peter, blev døbt hjemme den 12. februar, da det var meget koldt i de dage. Peter blev født den 16. december.

(Polina og den bluse hun har fået i julegave)

Katya fødte ved kejsersnit sin søn den 8. januar – en stor knægt på 3.990 kg og 56 cm, han har meget lange ben af en nyfødt at være.

Lilia fødte sin søn, Sergej, den 26. januar. En kær lille dreng på normal vægt og størrelse.

Mariana, Dinara's datter, forøgede familien, der nu tæller fem medlemmer, med Barbara den 20. februar. En stor pige på over fire kg. Det var en langsom – 2½ døgn- og svær fødsel, Barbara havde lagt den ene arm bag nakken, som om hun overvejede, om hun skulle vise sig for familien nu eller senere. Marianas mand, Andre, læser til pilot, hvilket foregår i Ural, og nu med tre børn bliver Mariana i Moskva, hvor familien har en etværelses lejlighed.

Tatiana venter sit første barn til sommer, og vi er i gang med at samle ting til babyen. Samtidig har vi en masse samtaler om graviditet og fødsel. Tatiana har en masse spørgsmål. Det bedste er altid at kunne henvise til en russisk mor, der har erfaring både med graviditet og fødsel. Her er vi heldige at have en ung mor i menigheden, der har født på et godt og fornuftigt hospital og ikke mindst med en god læge.

Anastasia venter sit tredje barn til eftersommeren. Her er mange samtaler om den overvældende situation at storesøsteren vil være 11 måneder og storebror 7

år, når den tredje baby melder sig. Det er godt ventetiden er på ni måneder, så både far og mor kan vænne sig til at blive fem.

Trods den store glæde ved at vente og føde et barn er det ikke uden bekymringer. Lægerne og hospitalerne er ikke, hvad de har været, og jeg er rystet over, hvad de unge vordende mødre beretter om fra deres besøg på klinikkerne.

Rosinka er en nybygget landsby for udlændinge og rige russere, og de samler ting og sager, tøj og legetøj sammen i en garage, og her kan vi hente gode ting til vores familier. Vi har længe skullet derud, men vi har fået så meget sne – 55 cm på en dag – at det stadig er ufremkommeligt. Men jeg ved, der står børnesenge, legetøj og tøj i alle størrelser, og håber, der snart bliver ryddet så meget sne væk, at vi kan køre derud.

Apolinarya's mor er en meget rar og omfangsrig kvinde. For nogen tid siden fik vi indleveret en stor rulampels med hætte og den var lige mor Julias størrelse. Fr. Pavel og jeg tog ud til den lille familie og tilbragte en par hyggelige timer. Til stor glæde for både Julia og mig passede pelsen. Apolinarya er uddannet lærer med speciale i autistiske unge mennesker, som hun hjælper med at klare tilværelsen. Apolinarya har anskaffet sig en ganske lille skildpadde, som vistnok bliver temmelig stor med tiden.



(Katya og Sergey med deres lille søn)



(Apolinarya og hendes mor Julia)

Vi er nu midt i fasten op til påske, som i år falder den 1. april i Danmark og den 8. april i Rusland.

Alle ønskes en glædelig påske fra os i Moskva

Connie Meyer