



HumanCare Russia *Reaching out since 1991*

HumanCare Russia



Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

Vi ønsker jer alle en dejlig og velsignet sommer.

Vi takker for al den støtte, vi har fået i årets løb, både som gaver og ved køb på basarerne samt ved indsamlinger. Det gør en enorm forskel. Men desværre er der brug for endnu mere støtte. Det kan bevidnes af en af bestyrelsesmedlemmernes besøg i Moskva i den ortodokse pinse. (Læs om dette på næste side).

Giv meget gerne ved **Fradragsberettigede donationer mærket "HumanCare Russia"** til enten:

Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 eller

Lærernes Missions Forening reg.nr. 9570 Kontonr: 0008000484

eller ikke-fradragsberettiget til vores konto i OIKOS 8418 8920009191 – samme konto, hvor kontingentet betales.

De bedste hilsner fra bestyrelsen



Connie Meyer



*Ellen Margrethe
Krabbe*



Ulla Carstensen



*Elisabeth Louise
Brøker*



*Jesper Steen
Andersen*



Britt Thorstensen

Efter generalforsamlingen i april konstitueredes bestyrelsen: Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen fra Faaborg som suppleant.

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711

Pinse i Moskva

Nogle dage før pinse kom jeg til Moskva for at besøge Connie, fader Pavel og menigheden i Moskva. Desuden ville jeg også se nogle historiske steder, kirker og ikoner. Det var en meget lærerig studietur, som viste den rige kulturarv, der findes i Rusland. (Jeg er ved at skrive en artikel herom)

Med mig havde jeg indsamlet tøj, især fra min egen familie. Med dette tøj besøgte jeg et par familier. Her prøver et par af børnene noget af tøjet. Familierne har en meget trængt økonomi, og boligerne er dyre. Familien på 2 voksne og 5 børn havde en lille stue og 2 kamre. Møblerne var alle hjemmelavede, så også her blev der sparet. Men ofte må flere generationer dele boliger på et til to rum. Så der er virkelig brug for hjælp og støtte. De andre familier, jeg besøgte, boede også i meget små værelser. Og når der kom gæster, måtte der ommøbleres.



Anna



Ilya



Selve pinsesøndag besøgte vi naturligvis fr. Pavels kirke opkaldt efter martyrerne Tro, Håb og Kærlighed og deres Moder Visdom (Sophia). Kirken var smykket til pinse med friske grene. Det var meget festligt og højtideligt. Efter selve gudstjenesten var der mulighed for samtaler med præsterne, og her var fr. Pavel en meget efterspurgt skriftefader og åndelig vejleder.



De følgende dage besøgte vi flere kirker, klostre, museer og ældgamle byer. Meget spændende.

Kærlig hilsen Elisabeth Louise Brøker



Om russiske dage på Løgumkloster

Som nyt bestyrelsesmedlem af HCR, suppleant, vil jeg berette lidt om vejen hertil.

Da jeg for 3-4 år siden første gang hørte om Connie Meyer, tænkte jeg: "Den kvinde må jeg lære at kende". Som sagt så gjort, og ad uransagelige veje og gennem min interesse for ikonmaling lærte jeg Connie at kende. Vi talte sammen og var med det samme på bølgelængde! Dette resulterede i, at da jeg skulle sætte et seminar op kaldt "Russiske Dage" på Løgumkloster Refugium, hvor jeg har været frivillig medhjælp i 18-20 år, kontaktede jeg Connie, som var en stor støtte! Sideløbende fik vi også sat et Ikonmalingskursus i gang med underviser i Ikonmaling Mikhail Ilyin, en af Ruslands ypperligste ikonmalere, samt dennes tolk fra Moskva. Disse to kurser kørte parallelt. En stor oplevelse for alle. "Russiske Dage" skulle belyse såvel det "gamle" som det nye Rusland og foredragsholdere var ud over Connie Meyer, bl.a. Jon Kaldan, Leif Davidsen og Erik Kulavig. Herudover holdt tidl. sognepræst Jørgen Bork Hansen foredrag om Dostojevskij. Der var russisk mad, sang og musik samt Lev Tolstoj fortællinger. Formålet med "Russiske Dage" var bl.a. at få større forståelse og indsigt i vor store nabo mod øst.



Jon Kaldan

Ud over det ovenfor beskrevne kan jeg oplyse, at jeg er 65 år, stadig i arbejde som præstesekretær! Jeg glæder mig til at udføre det arbejde, der bliver tildelt mig i bestyrelsen, og vil gøre mit bedste.



*Med venlig hilsen Britt Thorstensen, Faaborg.
God Sommer*

Sommerhilsen fra Connie, Moskva

Fodboldfeberen er over Moskva, Rusland og resten af verden.

Moskva er blevet forsynet med nye fortove, der er fodboldflag overalt, fodboldsouvenirs alle vegne. Der er investeret meget i afholdelsen af dette verdensmesterskab, og jeg håber, der bliver lagt mange penge til at dække – det meste af – udgifterne.

I Moskva har vi fået en "Tusind og en nats eventyr" bygning – en imponerende flot moske. I det tidligere store Rusland, senere USSR og nu igen Rusland bor mange muslimer, som har bygget en flot Moske i Moskva.



Og så vrimler det med nyfødte børn.

Den 7. juni fik vi melding om, at Katya Kiselova var i fødsel med sit tredje barn, og fr. Pavel åbnede Kongedørene ind til alteret, "så barnet let kan komme ud". Pigen så også dagens lys hurtigt og uden besvær.

Liza Kiselova, Katyas lillesøster, fødte den 12. juni sit første barn ved kejsersnit – en stor pige på 4.4 kg og 54 cm. Liza er en lille spinkel pige. Vi rykkede ud med udstyr til begge søstre: babysenge, badekar, gåstole og masser af tøj og legetøj.

Tatyana er sat til at føde 27. juli, og vi har kunnet hjælpe med mange dejlige ting dels til Tatyana, men også til den ventende baby.

Katyas lille Savva er nu 5½ måned gammel. Han fik de første tænder, da han var 4 måneder og opfører sig som en dreng på 7 måneder, stor, tung og dejlig.



Mariana og André med børn



Lilia og Sergey



Grigory

Lilias lille Sergey blev døbt påskedag og stortrives.

Marianas lille Barbara nyder livet med sine to store søskende. André, Marianas mand, er ved at færdiggøre sin uddannelse til pilot – i Ural - og vender hjem til familien denne sommer.

Grigory er et af de børn, vi har støttet fra før, han blev født. Hans forældre Irina og Alexander kommer trofast i kirken hos fr. Pavel. Grigory er nu 23 år og færdig som jurist og samtidig taler han flydende engelsk.

Hans fremtidsplaner er at arbejde og fortsætte studierne på højere niveau og meget gerne i udlandet.

Margarita

Margarita har vi kendt helt tilbage fra 1994. Margarita er 40 år, gift med Nikolaj, og de har to sønner, André, 23 år og Anton 9 år. Margarita var elev på Dagmarskolen og læste senere til jurist. Da hun var færdig med studierne, blev hun syg, hendes skjoldbruskkirtel voksede, og hendes stofskifte er alt for højt. Hun var indlagt på hospital nogle gange, uden resultat. I januar tog jeg hende til min gode læge, som konstaterede, at hendes tilstand var særdeles kritisk. Margarita fik ny medicin. Ved sidste undersøgelse var kirtlen blevet mindre, og hun har det bedre. I særlige tilfælde som dette, tager jeg en alvorlig syg person til denne meget dygtige læge, som giver mig reduktion i prisen. Alligevel har vi meget brug for økonomisk støtte til Margaritas behandling.



Turmalin



Turmalin er en ædelsten, som er meget svær at slibe. Har turmalinen først overlevet den hårde slibeprocess, er stenen modstandsdygtig og også ret hård, og den funkler meget flot.

"Turmalin" er også navnet på et dagcenter i Moskva for forskellige slags handicaps. Som medlem af IWC (International Womens Club Charities Board) er jeg ansvarlig for fire projekter, og et af dem er Turmalin, som har navnet, idet man ønsker, at brugerne skal blive stærke og funkler i hverdagen.



Andre interessante og spændende oplevelser.



Ikonmaler kursus på Løgumkloster Refugium blev afholdt i begyndelsen af maj i forbindelse med seminaret "Russiske Dage". Mikhail Ilyin er en af Ruslands dygtigste ikonmalere, og han stod for undervisningen med Maksim Tyutyunnikov som oversætter. Min opgave var at finde og bringe ikonmaler og oversætter til Løgumkloster, og jeg fulgte forløbet på afstand, da jeg deltog i

Russiske Dage, hvor mit bidrag var et foredrag med billeder om arbejdet i Moskva. Det var dejlige dage i skønne omgivelser og med en fantastisk forplejning.

Elisabeth Louise Brøker, HCR's kasserer og webmaster, besøgte os i Moskva i slutningen af maj, og vi havde nogle dejlige og oplevelsesrige dage sammen. Bl. a. besøgte vi familier, som støttes af HCR, var til pinsegudstjeneste hos fr. Pavel, nåede balletten Bayadere og havde en heldagsudflugt til byen Vladimir.



Grundlovsdagen 5. juni blev behørigt fejret på Den danske Ambassade med musik og mange indbudte. Samtidig sagde vi farvel til Ambassadør Thomas Winkler, der skal videre til Canada.

Billedet er fra et tidligere besøg på ambassaden i 2016 ved afslutningen af et seminar. Thomas Winkler står th og Connie tv.

Fra Moskva takker vi for al form for støtte, forbøn, møder, samtaler og donationer og ønsker alle en rigtig god sommer.

*Connie Meyer, Moskva
Juni 2018.*

Der er stadig brug for hjælp!!!



Peter henter tøj til sin datter



Hjælp **HCR** med at hjælpe!
Læs om donationer på
humancarerussia.dk